

Spirituele reis door Israël en Palestina van 5 t/m 13 november 2017 "In de voetsporen van Maria Magdalena"

Organisatie en begeleiding: Annelies de Moet
Workshops: Pamela Kribbe



De reis start op 5 november bij het meer van Tiberias. Daar verblijven we 4 nachten. Naast twee workshops is er ruimte om Magdala te bezoeken, Nazareth en Kapernaum, de plaats waar Jeshua jaren heeft gewoond. Op 9 november gaan we naar de Dode Zee vallei, waar we zullen verblijven in Jericho, de oudste stad op aarde. Hier zal de derde workshop gehouden worden. En is er ruimte om de Dode Zee te bezoeken, Qumran, de plaats van de Esseense gemeenschap waar de Dode Zee rollen gevonden zijn. Op 12 november reizen we dan door naar Jeruzalem waar we door de oude stad met haar krachtplekken zullen dwalen en laatste nacht verblijven. Tijdens de reis door het 'belofde land' zal Pamela Kribbe drie workshops verzorgen.

Israël is de geboortegrond van de bekendste drager van de Christusenergie: Jeshua-ben-Jozef. Overal zijn de sporen van zijn aanwezigheid nog zichtbaar en voelbaar in dit gebied. Jeshua stond echter niet alleen in zijn rol als vertegenwoordiger van een nieuw bewustzijn. Hij werd omgeven door gelijkgestemden, waaronder Maria Magdalena, de "discipel der discipelen". Haar rol raakte door de geschiedenis heen echter zodanig vertekend, dat we nog steeds niet snappen waar zij voor stond.

In haar - in oktober 2016 verschenen - boek *De Verboden Vrouw Spreekt* laat Pamela Kribbe via channeling Maria Magdalena aan het woord. Het boek gaat over liefde, relaties, innerlijke groei en de strijd tussen de mannelijke en de

vrouwelijke energie. Maria Magdalena wijst op het belang van een verbinding tussen hart en buik, voor zowel mannen als vrouwen. Bij mannen is er sprake van een wond in het hart; zij zijn ontmoedigd om hun gevoel en intuïtie te laten spreken, vanwege een onnatuurlijke nadruk in de traditie op mentale controle en "sterk zijn". Bij vrouwen is er een energetische wond in de buik; zij ontberen een diep gevoel van eigenwaarde en ruimte mogen innemen, omdat vrouwelijkheid werd losgekoppeld van autonomie en daadkracht.

In de workshops gaan we ons bezighouden met het helen van deze oude wonden. Daarbij gaan we ervan uit dat ieder van ons vooral een *ziel* is, die beide energieën, het mannelijke en vrouwelijke, in zich meedraagt. Het creëren van harmonie tussen beide energieën in onszelf is een van de belangrijkste manieren om gelukkige relaties en vervullend werk aan te trekken.

Drie workshops: Heling van de vrouwelijke en mannelijke energie in onszelf

In *De Verboden Vrouw Spreekt* vertelt Maria Magdalena dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie zich op twee verschillende niveaus kunnen manifesteren: op ego niveau en op hart niveau. Op ego niveau worden beide energieën geleid door angst en machtsbehoefte, op hartsniveau zijn ze gebaseerd op liefde en wijsheid. Meestal zijn in ons beide niveaus werkzaam en vraagt het om toewijding en bewustzijnstransformatie om de overgang naar het volwassen hartsniveau te maken. De workshops willen hiertoe bijdragen via channeling, vragen en antwoorden en uitwisseling van ervaringen.

DAG 1. De vrouwelijke energie: van ego naar hart

Als je last hebt van de vrouwelijke wond in jezelf, heb je te maken met symptomen als: teveel geven, gevoel van onwaardigheid of diepe onzekerheid, hooggevoeligheid die je uitput en grenzeloosheid in relaties. Hoe kun je de kern van deze wond in jezelf begrijpen en op welke manier kun je die helen?

DAG 2. De mannelijke energie: van ego naar hart

Als je vooral te maken hebt met de mannelijke wond, heb je last van: teveel in je hoofd zitten, moeite met voelen, innerlijke leegte of eenzaamheid, bindingsangst, controledwang. Wat is de essentie van deze wond in je en hoe kun je die helen?

DAG 3. Mannelijk en vrouwelijk in evenwicht

Hoewel vrouwen in het algemeen meer last hebben van de vrouwelijke wond en mannen van de mannelijke, kun je sporen van beide in jezelf aantreffen. Uiteindelijk zijn we een ziel en hebben we levens geleid als man én vrouw. De sleutel tot heelwording en transformatie van ego naar hart is het vinden van evenwicht tussen beide energieën in jezelf, zodat er een inspirerend samenspel ontstaat. Dit wordt dan geleidelijk aan gespiegeld door je relaties en werkomgeving. Op de laatste workshopdag staat het harmoniseren van mannelijk en vrouwelijk in jezelf centraal.

Elke workshop begint met een channeling. Na afloop van elke channeling is er een vraag- en antwoordronde, waarin iedere deelnemer gedurende de week een keer een persoonlijke vraag kan inbrengen, waarop je een gechanneld antwoord ontvangt.

Alles wordt opgenomen en de geluidsbestanden ontvang je na afloop van de reis via e-mail.

De workshops zijn verweven in de reis, waardoor de uiterlijke reis de innerlijke reis bekrachtigt. En omgekeerd.

Het programma



strand bij het hotel aan het meer van Tiberias

We starten op 5 november met het diner in een hotel aan het meer van Tiberias, dichtbij Magdala, de geboorteplaats van Maria Magdalena. We verblijven hier vier nachten. Pamela zal twee workshops verzorgen en er is ruimte voor het bezoeken van Magdala, Nazareth en Kapernaum, de plaats waar Jeshua jaren heeft gewoond.



Women Atrium in Magdala

Op 9 november gaan we naar de Dode Zee vallei, waar we zullen verblijven in Jericho, de oudste stad op aarde. Het is een vreedzaam woestijnstadje op de Westbank, gelegen op meer dan 300 m. onder de zeespiegel. Hier zal de derde

workshop gehouden worden. En is er ruimte om de Dode Zee te bezoeken, Qumran, de plaats van de Esseense gemeenschap waar de Dode Zee rollen gevonden zijn. Ook is er ruimte voor een wandeling door de Wadi Quelt, de oude weg van Jericho naar Jeruzalem, het bezoeken van de Bron van Elisa en de Mount of Temptation.



De Woestijn bij Qumran



Mount of Temptation – Jericho

Op 12 november gaan we naar Jeruzalem en bezoeken daar de oude stad met haar bijzondere plekken. De ochtend van 13 november ronden we voor de lunch af.



Maria Magdalenakerk op de Olijfberg in Jeruzalem



Dome of the Rock – Tempelplein Jeruzalem

We reizen met een kleine groep (maximaal 15 deelnemers) en hebben een inspirerend en rustig programma, zodat er genoeg tijd is voor integratie. Er is ruimte voor gezamenlijk en alleen zijn.

De kosten

De kosten voor de reis zijn € 1435,- .

Dit is op basis van een tweepersoonskamer, inclusief alle maaltijden, drie workshops van Pamela, vervoer van het meer van Tiberias naar Jericho en Jeruzalem en begeleiding.

De kosten voor de vliegreis, vervoer van en naar het vliegveld en excursies zijn niet inbegrepen.

Toeslag voor een eenpersoonskamer is € 260,-

Voor de vlucht: Transavia vliegt in november vanaf Amsterdam en Eindhoven rechtstreeks op Tel Aviv.

We verblijven in de volgende hotels.

Meer van Tiberias: **Karei Deshe Hostal**. Het is een vriendelijk hotel, direct gelegen aan het meer met een eigen strandje.

www.iyha.org.il/hostels/north-hostels/karei-deshe

Jericho: **Jericho Village Resort**, een aangenaam hotel met eigen zwembad. Het hotel ligt buiten de drukte van de stad.

www.jerichoresorts.com

Jeruzalem: **Holy Land hotel**. Dit volledig gerenoveerde hotel ligt net buiten de muren van de oude stad, waardoor alle bezienswaardigheden op loopafstand van het hotel zijn.

www.holylandhotel.com

Inschrijven

Geef je op via een mail aan Annelies: info@natuurlijkorganiseren.nl.

Jouw deelname is definitief na het overmaken van het inschrijfgeld van € 250,- op banknummer NL 93 TRIO 0786883995 t.n.v. Natuurlijk organiseren. Je krijgt een bevestiging van jouw deelname.

Uiterlijk 15 september dient het volledige bedrag te zijn overgemaakt.

Mail ook wanneer je vragen hebt of overleg over de reis wilt.

Over Annelies de Moet

Als transformatiecoach en gids begeleid ik mensen en organisaties dichter bij hun bestemming te komen. Ik doe dit vanuit mijn eigen bedrijf; Natuurlijk organiseren. Ik haal inspiratie uit de natuurlijke principes van waaruit alles groeit en tot bloei komt. Zo buiten, zo binnen.



Vanaf 2007 heb ik jaren, rondom 22 juli - de naamdag van Maria Magdalena - vrouwengroepen begeleid; eerst in het Kathareengebied, daarna in Nederland. Ik kom sinds 2007 in Israël en Palestina. Eerst als deelnemer van de Healing Conferentie, geïnitieerd door Ton van der Kroon. Daarna als co-facilitator en organisator van deze Healing Conferentie. Het land voelt voor mij als een tweede thuis.

Pamela ken ik sinds 2011. Het is voor het eerst dat we samen een reis organiseren. Ik zie er naar uit!

Meer informatie over mij vind je op www.natuurlijkorganiseren.nl

Over Pamela Kribbe

Na mijn promotie in de wetenschapsfilosofie, raakte ik sterk geïnteresseerd in levende spiritualiteit en ben ik me daar, geholpen door verschillende opleidingen en therapieën, grondig in gaan verdiepen. Sinds 2002 ben ik werkzaam als schrijver (*Gesprekken met Jeshua, De Verboden Vrouw Spreekt*) en zelfstandig gevestigd spiritueel therapeut. Ik geef workshops in binnen- en buitenland over bewustzijns groei, de transformatie van ego naar hart en de christusenergie.



Voor meer informatie over mijn achtergrond, zie www.pamela-kribbe.nl

Het verheugt mij enorm deze reis naar Israël te maken, in samenwerking met Annelies, die wordt geïnspireerd door een voelbare liefde voor het land en door een gedeelde fascinatie voor innerlijke groei processen.